

ONS OKRANTJE

Het pretentieloos infoblad van OKRA Kester

Hoopnummer

26

oktober 2020

Versluierd jubileum

Op het OKRA-Paasfeest van 16 april 2020 zou het diamanten jubileum van onze vereniging gevierd worden. De voorbereidingen waren halfweg. De vele inschrijvingen waren al genoteerd, de vieringstekst drukklaar, de gastenlijst opgesteld, het menu goedgekeurd, de gemeentelijke steunpremie al aangewend, de plannen van het feestcomité in uitvoering. De bestuursvergadering van 9 maart rondde zelfs de verhoopte bestuurswissel af... Maar toen kwam corona, en de wereld viel stil.

En toch heeft het jubileum zijn rechten! Op 7 augustus 1960 immers werd de KBG gesticht, de *Kristelijke Landsbond voor Gepensioneerden*, met een volwaardig bestuur bovendien, aldus het verslagboek van toen:

Proost:	E.H. Jozef Coosemans (pas in mei 1960 hier aangesteld)
Erevoorzitter:	Nestor Merckx
Voorzitter:	Viktor Dedobbeleer
Ondervoorzitter:	Mevrouw Karel Moustie (Marie de Saeger)
Secretaresse:	Delphine Kestemont
Propagandisten:	Marie Luyckx, Florence Stalpaert, Jef O, August Dedoncker en August Biltereyst.

Op 22 augustus volgde, in zaal Van Rossom, een ‘inlichtingsvergadering’ waarop alle minder jonge Kesterlingen werden uitgenodigd, hopen op evenveel leden. En in minder dan een maand telde men al 94 leden! De bestuurs- en ledenvergaderingen volgden mekaar snel op. Een voordracht over de pensioenen en zelfs een eerste uitstap, een reis naar Antwerpen, waren de eerste plannen. En zo zou het blijven groeien...

Na Victor Dedobbeleer († 1966) nam August Biltereyst († 1967) de fakkel over, waarna zijn weduwe Maria Juwet († 1987) tot voorzitter werd gekozen. Wellicht werd zij opgevolgd door meester René Segers († 2007), die op zijn beurt, rond de eeuwwisseling opgevolgd werd door Magda Hendrickx, ook vandaag nog onze Ere-voorzitter. In 2011, na ons gouden jubileum, volgde Willy Juwet haar op, tot vandaag Simon Meire instemde met de ledenkeuze om de voorzitterstaak ter harte te nemen.

De eerste thuis van KBG was de Zaal Van Rossom in de 'Statie' en dit tot in 1966, toen 'Ons Huis' werd gebouwd en op 25 juli 1966 plechtig werd ingehuldigd als een heus dorpsfeest. Toen ook kreeg de vereniging een nieuwe vlag. Dank zij een omhaling in het dorp werd de rekening van 2.250 frank betaald... Bij de naamwissel van KBG naar OKRA, in 2006, zou de oude vlag een broertje krijgen, uniform voor gans Vlaanderen.



Vandaag staat onder die vlag een nieuwe bestuur: **Voorzitter Simon Meire, secretarissen Pascale Van den Eeckhoudt en Viviane De Knop, Christiane De Praetere als penningmeester en zingever, en als leden Mariette Luckx, Louiza Walravens en, nog even, Willy Juwet.** In hun handen ligt de **hoop** van alle leden dat zij spoedig de coronahindernis kunnen nemen en zorgen voor een algeheel herstel van de gebruikelijke OKRA-werking.

Rouwend afscheid nemen...



Het jaar begon in mineur. Op 11 januari 2020 overleed immers in het O.L.V. Ziekenhuis te Aalst ons medelid **Adeline Chabert**. Zij was te Pepingen geboren op 9 oktober 1930 en werd weduwe van Lucien Ophalvens in 2000. Jarenlang was ze lid van OKRA, meestal onder de vleugels van haar bewaarengel en chauffeur Anna. En genieten kon ze van elke samenkomst, in stilte, met de glimlach op het rustige gelaat, nooit klagend om haar eigen lichamelijk leed. Op 18 januari werd zij door een massa vrienden warm uitgeleide gedaan op de begraafplaats van Pepingen.



Op 10 februari 2020 is **Margriet Vermeren** onverwacht, na heerlijke feestelijke uren, thuis overleden. Zij was de zonnige zichzelf, geboren te Kester op 29 november 1927, met echtgenoot Isidor Dedoncker († 2004) een leven lang ten dienste van deze gemeenschap. Haar uitvaart op zaterdag 15 februari, nog nipt niet door de pandemie verstoord, werd een dankbaar afscheid door zeer velen bijgewoond. Niet te verbazen, want samen met Isidor stond ze decennia lang centraal in het dorp, voor iedereen bereikbaar, voor eenzamen en herstellenden, zelfs tot in de rusthuizen. Samen waren ze een baken, een toevlucht voor velen!



Elisa Arijs was jarenlang trouw lid van OKRA-Kester, miste geen ledenbijeenkomst en voelde zich thuis tussen haar burens, ook de gezellige kompanen aan de lange tafels. Zij was te Ninove geboren op 31 juli 1924, verloor haar echtgenoot Albert Tembuyser al in 1987, en stierf op 22 mei 2020 te Vollezele in het WZC De Zwaluw, waar zij de laatste jaren van haar mooie leven heeft doorgebracht. Van haar onthoudt al wie haar heeft gekend de warme begroeting, de eeuwige bereidheid tot helpen, de heldere stem, de uitnodigende lach. Dankbare waardering voor haar en haar ganse gezin voor de vele jaren van toen...



Geboren te Kester op 18 juni 1933, zou **Irène Luckx**, na een verblijf te Gooik als jonge bruid van Albert Appelmans, steeds centraal in het Kesterse dorpsleven blijven staan. Het florerend familiebedrijf, de alom gesmaakte ijscrème, was bij hen in goede handen. Bij OKRA werd zij het bestuurslid met de creatieve impulsen, met zin voor feesten, sketches en toneeltjes, met de overtuigingskracht die nieuwe leden kon werven, en zoveel meer. Op 24 augustus 2020 is zij plots van ons heengegaan, in het AZ Sint-Maria te Halle. In coronatijd was haar uitvaart op zaterdag 29 augustus toch een pakkend moment van dank en afscheid.

Op 4 september overleed te Halle in AZ Sint-Maria ons bijlid **Elza Mathys** (° 25.7.1938) uit Herne. Elza was steeds een fervent OKRA-lid. Wie haar heeft gekend, met haar praatgrage aanwezigheid en haar genereuze hulpvaardigheid, zal haar nooit vergeten. **Zij ruste in vrede.**

Het nieuwe bestuur



wuift het oude uit.



Dank om wat zij deden! Succeswensen voor de toekomst.